

*...Ik ga met je mee,
Ik ben altijd bij jou,
alle dagen.*

Naar Mattheüs 28: 20

Op de begraafplaats:

Wij spreken woorden van afscheid en vertrouwen:

*Hier leggen wij zijn lichaam neer
en staan het aan de aarde af.
Zijn levensadem keerde weer,
tot God die hem de adem gaf.*

*Over de graven klinkt een stem
die spreekt met goddelijk gezag,
dat wie in Christus was,
in Hem zal blijven tot de jongste dag.*

*Zijn naam staat vaster dan in steen
gegrift in Gods gedachtenis,
die hem het leven gaf ter leen
en die geen God van doden is.*

Moment van stilte

De kist daalt een klein stukje in het graf

In liefde nemen wij afscheid van

Aart Gerard Marius Mulder

~ Aart ~

15 maart 1953

12 april 2024



Op woensdag 17 april 2024 om 10.30 uur
in de Gereformeerde Kerk in Garderen.

Organist: René de Ruiter

Inleidend orgelspel

Orgelspel tijdens het binnendragen: Psalm 121

*Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn Herder zal niet slapen.*

*De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.*

Woord van welkom

**Wij luisteren naar muziek:
'Iemand als jij' en daarna horen wij het intro van Mr. Bean**

Persoonlijke woorden door Hannelie Mulder

Wij zingen het lied: 'De Heer is mijn Herder'

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m' altijd.

Wij lezen uit de Bijbel: Psalm 23

Een lied van David.

1. De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. 2. Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water. 3. Bij de Heer ben ik veilig, Hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is Hij. 4. Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen. Want U bent bij mij, Heer. U beschermt me, U geeft mij moed. 5. U nodigt mij uit in uw tempel. U zorgt goed voor mij. U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. En al mijn vijanden kunnen dat zien. 6. U geeft me geluk en liefde, altijd en overal. Ik zal bij U zijn in uw tempel, mijn hele leven lang.

Wij luisteren naar accordeonmuziek: 'Verloren'

Persoonlijke woorden door Linsey

Wij luisteren naar muziek: 'God is gratis'

Het gedicht 'Ik blijf altijd aan je denken' wordt voorgedragen door een medebewoner van de Molenweg

Gebed

Orgelspel tijdens het uitdragen: 'Veilig in Jezus' armen'

*Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
daar, in Zijn teêr erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vreê,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
daar, in Zijn teêr erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.*